



MOOI IS

DIETJD

Jong... dat ben je maar 1x.
De tijd om het leven te ontdekken.
Vrienden, muziek, brommers,
verliefdheid, indruk maken,
jezelf ontdekken. Weet je het nog?
Laat de jeugd van nu ook genieten.
Mooi is die tijd! #mooisdietijd

DE GLANS VAN JEUGD: TERUGBLIKKEN OP EEN TIJDLOZE TIJD

Mooi is die tijd. Een zin die een golf van nostalgie en glimlachen oproept bij velen. Het is die tijd van het leven waarin we opgroeien, nieuwe dingen leren en de wereld om ons heen ontdekken. Een tijd van onschuld, avontuur en onbegrensde mogelijkheden. Een tijd waar we met warme gevoelens aan terugdenken, ongeacht onze leeftijd. Het is die kostbare fase van het leven waarin herinneringen worden gesmeed en vriendschappen worden gevormd.

CAMPAGNE

In maart 2023 begon de gemeente Terneuzen een opmerkelijke campagne genaamd 'Mooi is die Tijd'. Het was een nobele poging om de aandacht te vestigen op het feit dat we allemaal jong zijn geweest, dat we allemaal die wonderlijke periode van jeugd hebben doorgemaakt. Hoewel de tijden zijn veranderd en de wereld met grote sprongen vooruit is gegaan, is de kern van jeugdige onschuld en nieuwsgierigheid onveranderd gebleven. De jeugd van vandaag gedraagt zich op essentiële manieren niet anders dan hun voorgangers dat deden.





Augustus 1983 Burgemeester Erik van Merrienboer (staand met de hoed op)
op fietstocht met vrienden naar Zeeland. De foto is genomen in Vlaanderen.

JEUGDHERINNERINGEN

De campagne **'Mooi is die Tijd'** was een uitnodiging aan iedereen in de gemeente Terneuzen om hun jeugdherinneringen op te rakelen en deze te delen in de vorm van foto's. Mensen van alle leeftijden, afkomstig uit diverse hoeken van de gemeente, kwamen samen om hun persoonlijke stukjes geschiedenis te delen. De ingezonden foto's boden een fascinerende kijk op het verleden, van de swingende jaren '60 tot de kleurrijke jaren '90. Ze bevatten beelden van kermisavonturen, avonden in de kroeg, met trots geposeerd naast brommers en nog veel meer. Deze foto's fungeerden als tijdmachines die ons in staat stelden om een glimp op te vangen van de tijdsgeest van weleer, terwijl we collectief met een glimlach terugdachten aan die mooie tijd.

De campagne zorgde voor een gevoel van verbondenheid en gedeelde geschiedenis in de gemeente



Terneuzen. Mensen die elkaar misschien niet eerder hadden ontmoet, ontdekten dat ze dezelfde plekken hadden bezocht, dezelfde herinneringen deelden en dezelfde jeugdige avonturen hadden beleefd, zij het in verschillende decennia.

April 1996 Wethouder Sonja Suij (helemaal links) op schoolreis naar Parijs.



Begin jaren 70 Frank Deij
Het uitgaansleven in Axel concentreerde zich
in het gebied rond de Zeestraat met spannen-
de cafés zoals El Sombrero.

Het was een herinnering dat ongeacht
de veranderingen in de wereld om ons
heen, de essentie van jeugd en de
fundamentele menselijke ervaringen
onveranderlijk blijven.

Dit brengt ons bij de vraag: hoe kunnen
we ervoor zorgen dat de jeugd van
vandaag net zo'n mooie tijd kan
beleven als degenen die hun jeugd al
hebben beleefd? Het antwoord ligt in
wederzijds begrip en acceptatie. We
moeten begrijpen dat elke generatie
haar eigen uitdagingen en kansen
heeft. We moeten een omgeving
creëren waarin jongeren zichzelf
kunnen zijn en zich veilig voelen om
hun eigen weg te vinden in de wereld.

Als gemeente Terneuzen zijn we
toegewijd aan het creëren van een
omgeving waarin alle generaties kunnen
gedijen. We geloven dat door samen te
werken en begrip te tonen voor elkaars
perspectieven, we een gemeenschap
kunnen opbouwen die floreert en waarin



Mei 1978 Heleen van Espen (links)
op de kermis in Axel.

1973 Cees de Bruijn bij zijn
favoriete camping Napoleon Hoeve.

iedereen de kans krijgt om
te genieten van de glans
van hun jeugd en het leven in
volle teugen te ervaren.

Ten slotte willen we onze
oprechte dank betuigen aan
iedereen die hun
jeugdherinneringen met ons
heeft gedeeld.

Jullie hebben bijgedragen aan het bouwen van een brug tussen
generaties en aan het versterken van de banden in onze gemeenschap.
Enkele van de prachtige foto's die jullie hebben gedeeld, hebben we
hier opgenomen om de tijdloze schoonheid van jeugd en herinneringen



+ - 1978 Marc Cornelissen met zijn voetbalteam in de speeltuin op het oude Noten.
Marc is zittend de tweede van rechts. Naast Marc links zit Piet de Blaey.

te vieren. Samen maken we Terneuzen een geweldige plek om op te groeien en te leven.

In de geest van **'Mooi is die Tijd'**, laten we deze herinneringen koesteren, delen en doorgeven aan toekomstige generaties, zodat zij ook kunnen genieten van de rijkdom van hun jeugd en de onvergetelijke momenten die het leven de moeite waard maken.

#Mooisdietijd

Gemeente Terneuzen



Maart 1992 Chris Stuart (met petje) na het zingen van de Matthäus-Passion in Aardenburg, ijs eten als beloning.



Carla Lohman (links) met Marlou de Klerk naar de kermis. Op vrijdag na schooltijd naar Snuggly en bij Sonora uren de nieuwste singles beluisteren.

Laat me je meenemen naar een voorbeeld van hoe wij, denk ik, vroeger in de jaren zestig en zeventig voor overlast zorgden. In mijn geval was dat vaak in de Walstraat in Axel, bij het gezellenhuis. We hingen daar een tijdje rond voordat we verder trokken naar de Kaaiwal, waar de cafés druk werden bezocht. Maar eerlijk is eerlijk, we veroorzaakten ook wel veel geluidsoverlast met onze al dan niet opgevoerde brommers. Achteraf gezien denk ik dat de bewoners daar niet al te blij mee waren. We scheurden 's nachts door de straten en ook op zondagmiddag waren we paraat.

Op zondag gingen velen van ons ook naar de voetbalwedstrijden van Axel kijken, en achteraf belandden sommigen in café de Zonnehoeck, of bij andere kroegbazen, om daar hun geluk of verdriet weg te drinken.

Moois is die tijd! Gelukkig zijn we in dat opzicht niet veel veranderd.

*Met vriendelijke groet,
Guus de Block*





MOOI IS

DIE TIJD



OVERLAST? WAT NU?

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Als iedereen rekening houdt met elkaar, gaat het vaak goed. Maar wat doet u als u regelmatig last heeft van uw leefomgeving?

1. Wat is overlast?

Er zijn verschillende soorten overlast: geluidsoverlast, vervuiling, schade etc. Bij overlast door vervuiling en schade maakt u een Melding Openbare Ruimte (MOR) via onze website www.terneuzen.nl/mor. Heeft u last van geluidsoverlast? Vraag uzelf dan af of de overlast bij uw leefomgeving hoort of niet. Wanneer de geluidsoverlast aanhoudt en het kan niet opgelost worden door onderstaande tips, dan is er sprake van overlast.

2. Spreek de overlastgevers zelf aan op het gedrag.

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan en laat op een rustige manier weten waar u last van heeft. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die zij veroorzaken.

Gesprekstips:

- Blijf kalm: Wanneer u rustig bent, is de kans groot dat er ook kalm gereageerd wordt.
- Leg uit: Leg tijdens het gesprek uit wat voor overlast u ervaart en wat het met u doet. Luister ook naar de ander. Probeer begrip voor uw situatie te krijgen, maar heb zelf ook begrip voor de ander.
- Onderhandel: Zoek samen naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Kom elkaar hierin tegemoet. Van alle kanten moeten

verwachtingen bijgesteld worden om tot een goede oplossing te komen. Is de oplossing gevonden? Maak duidelijke en realistische afspraken waar iedereen zich aan gaat houden.

3. Schakel hulp in.

Lukt het niet om de overlast op te lossen door een gesprek? Meld het dan bij ons. Doe een MOR-melding via onze website www.terneuzen.nl/mor. De melding komt dan bij de juiste contactpersoon terecht. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn of een wijkcoördinator. Zij kunnen u verder helpen door advies te geven, samen te gaan praten, een kijkje te nemen of een extra oogje in het zeil te houden. Veel voorkomende overlastgevende situaties worden besproken met de wijkagent(en). Andere organisaties die misschien ondersteuning kunnen bieden zijn buurtbemiddeling of de woningcorporatie. Raadpleeg de websites voor contactinformatie.

Wanneer belt u de politie?

U kunt (geluids)overlast melden bij de politie als het niet lukt met bovenstaande stappen. De politie kan bemiddelen bij (geluids)overlast, eventueel verwijzen naar buurtbemiddeling en optreden bij strafbare feiten/verstoring van de openbare orde. Bij acute dreiging of gevaar belt u 112. In andere gevallen belt u 0900-8844. U kunt dan naar de wijkagent vragen. Als u er niet uitkomt en de overlast duurt voort, houd dan een logboek bij. Daarin schrijft u wanneer u overlast heeft en wat de overlast is. Bijvoorbeeld dat u muziek hoort of geschreeuw. Dit helpt ons, de politie en andere partijen om tot een passende oplossing te komen.



Gemeente Terneuzen

Stadhuisplein 1
4531 GZ, Terneuzen

Tel: 14 0115
www.terneuzen.nl



@Gemeenteterneuzen